

## VII. Folkskoledirektionen.

Den af Folkskoledirektionen afgifna berättelsen för läsåret 1897—1898 angående folkskoleväsendet i Helsingfors är, med undantag af tabellbilagorna, hvilka meddelas längre fram, af följande lydelse:

	Höstterminens				Vårterminens				Antal läseveckor, jul-, påsk-, o. pingstferierna ooberäknade	Antal verkliga läsedagar, alla löfdagar borträknade	Antal lässetimmar i veckan	Läsårets längd samt skoldagarnas och lärotimrnas antal.
	början		slut		början		slut					
	månad	dag	månad	dag	månad	dag	månad	dag				
„I den egentliga folkskolan . . . . .	Sept.	1	Dec.	18	Jan.	8	Maj	31	36	200	24—32	
I skolan för försummade barn . . . . .	Sept.	1	Dec.	18	Jan.	8	Maj	31	36	200	24	
I fortsättningsskolan .	Sept.	1	Dec.	18	Jan.	8	Maj	31	36	200	14—16	

Staden hade under läsåret 5 högre och 59 lägre folkskolor samt 2 Skolornas antal förberedande och 3 fortsättningsskolor. Af de högre voro två, en finsk och en svensk, gosskolor och två, likaledes en svensk och en finsk, flickskolor; den femte högre skolan, å Sveaborg, hade till elever både gossar och flickor, och undervisningsspråket var där såväl finskt som svenskt. Af de lägre skolorna voro 33 finska och 25 svenska; i en lägre, på Sveaborg, undervisades på hvardera språket. Ingen af de lägre skolorna var ny för året. De högre skolorna inom staden voro fördelade i: 52 finska och 44 svenska afdelningar, af hvilka 4 finska och 2 svenska detta år tillkommit. Af de finska voro 25 goss- och 27 flickskolor, af de svenska 22 goss- och 22 flickskolor. Högre skolan å Sveaborg hade 4 klasser eller årsafdelningar. Af samtliga afdelningar vid de högre skolorna hörde 30 till I (lägsta), 26 till II, 20 till III och 20 till IV klassen. De förberedande skolorna (för försummade barn) voro två, en finsk och en svensk, och fortsättningsskolorna tre, eller två flickskolor, en finsk och en svensk, samt en gosskola, finsk. Den sistnämnda upphörde dock före läsårets utgång, sedan elevantalet i densamma nedgått till endast några få. och art samt ändringar deri.

Förändringar  
inom lärareper-  
sonalen.

I början af läsåret afgingo ur skolornas tjänst lärarinnorna Anna Lovisa Bjugg, född Walkonen, och Anna Molander. Den förra hade ingått gifte, och den senare flyttade till England. Med döden afgick den 22 Juni 1898 läraren Abraham Reiman.

Ledighet för enskilda angelägenheter åtnjöto: lärarene Henrik Lennart Appelberg (under 188 dagar), Anders Leander Biskop (197 dagar), Abraham Reiman (119 dagar), Frans Gabriel Woldemar Sippel (250 dagar) och Henrik Ståhl (250 dagar) samt lärarinnorna Fanny Elisabet Dufva, född Lampén (74 dagar), Mimmi Albertina Kristina Kroijerus (41 dagar), Maria Katarina Molander, född Tavaststjerna (250 dagar), Maria Olga Fanny Niskanen, född Meurman (250 mark), Rosa Natalia Sagulin (14 dagar) och Olga Natalia Sommers, född Gejtel (157 dagar).

Tjänstlediga för sjuklighet voro: lärarene Henrik Lennart Appelberg (32 dagar) och Vilhelm Alexius Lahti (198 dagar) samt lärarinnorna Hilda Josefina Auer, född Pitkänen (37 dagar), Alexandra Vilhelmina Flinck (20 dagar), Johanna Maria Minnona Forss, född Rancken (30 dagar), Ingeborg Hellén (14 dagar), Johanna Charlotta Lucander (20 dagar), Anna Maria Reuter (250 dagar) och Rosa Natalia Wallén (21 dagar).

Skilda från sina tjänster blefvo: ordinarie läraren Gustaf Nestor Kumlander den 27 September 1897 för oordentligt lefverne och ordinarie läraren Henrik Alfred Sundkvist den 15 April 1898 för opassande behandling af elever.

Vikarier vid stadens folkskolor under läsåret voro: studenten Botolf Björkman (242 dagar), filosofiekandidaten Filip Eliel Forsman (247 dagar), seminaristen Anders Artur Hedlund (250 dagar), stud. Karl Johan Himberg (250 dagar), seminarist. Karl Oskar Kunnas (209 dagar), stud. Abraham Edvard Lehto (250 dagar), seminarist. Karl Oskar Lidh (250 dagar), stud. Ernst Fritjof Pihlström (224 dagar), seminarist. Erik Vilhelm Pönkala (142 dagar), stud. Johan Albin Pulkkinen (142 dagar), magistern Anders Fredrik Savolainen (33 dagar), stud. Karl Sederholm (248 dagar) och stud. Karl Silén (20 dagar) samt Selma Bäcklund, född Fredenberg (22 dagar), magistern Elin Maria Frosterus (250 dagar), seminarist, Adéle Gustafson (177 dagar), Onni Hellén (14 dagar), seminarist. Hanna Hellsten (200 dagar), seminarist. Sigrid Sofia Hellsten (250 dagar), seminarist. Selma Hirn (250 dagar), seminarist. Hanna Hoffrén (16 dagar), seminarist. Hulda Holopainen (250 dagar), Hilma Kjellin (199 dagar), Karin Lyytikäinen (40 dagar), Maria Lönnbäck (21 dagar), Hanna Paqualén (247 dagar), Hilda Olivia Sigfrids, född Harlin (120 dagar), seminarist. Aina Ma-

ria Sonné (157 dagar), Anna Tavaststjerna (250 dagar), Hanna Thors (43 dagar) och stud. Anna Walkonen (49 dagar).

Den 8 Januari 1898 utnämnde folkskoldirektionen till ordinarie lärare biträdande lärarene Henrik Lennart Appelberg, Johan Alfred Bjön, Otto Kotilainen, Karl Evert Lindh, Edvard Vilhelm Malmberg, Lambert Woldemar Müller, Albin Noponen, Simeon Peltola, Vilhelm Reiman, Henrik Ståhl och Henrik Alfred Sundkvist samt till ordinarie lärarinnor biträd. lärarinnorna Fanny Elisabet Dufva, född Lampén, Alexandra Wilhelmina Flinck, Jenny Maria Jaatinen, Aina Gustafva Johansson, Maria Alexandra Leimu, född Ylander, Berta Sofia Mahlberg, Olga Maria Malmberg, Maria Katarina Molander, född Tavaststjerna, Fanny Rosqvist och Anna Lovisa Sarlin.

Den 31 Maj 1898 antog direktionen, på grund af ingifna ansökningar, till ordinarie lärare Anders Leander Biskop och Ivar Magnus Sirelius, hvardera vid högre finska gosskolan; till ordinarie lärarinnor Anna Maria Colérus (vid lägre finsk skola), Jenny Elisabet Hedengren (vid lägre finsk), Aldyt Beda Gisela Hultin (vid lägre finsk), Valborg Idestam (vid högre svensk), Anni Koljonen (vid högre finsk), Lydia Rosaura Leinberg, (vid lägre finsk), Kaine Mathilda Pantsar (vid lägre finsk), Irene Wilhelmina Charlotta Rosenlindt (vid lägre svensk), Anna Julia Studd, född Forsström (vid lägre finsk) och Elin Mathilda Vikman (vid lägre finsk skola); till biträdande lärare Anders Artur Hedlund (vid högre svensk), Karl Johan Himberg (vid högre svensk), Karl Oskar Kunnas (vid högre finsk), Karl Oskar Lindh (för slöjdundervisningen), Abraham Edvard Lehto (vid högre finsk) och Erik Vilhelm Ponkala (vid högre finsk skola); samt till biträdande lärarinnor Elin Maria Frosterus (vid lägre finsk), Sigrid Sofia Hellsten (vid högre finsk), Agnes Viktora Vivika von Konow (vid högre finsk), Sigrid Naima Mannström (vid lägre svensk) och Aina Maria Sonné (vid högre finsk skola).

Ejorton elever hafva, dels för begångna brott, dels för mycket vårdslösad skolgång, från skolorna uteslutits, och ha deras målsmän uppmannats att söka få barnen intagna i förbättringsanstalt. Kroppsstraff har någon gång försökts för bekämpande af vanart.

Elevernas uppförande och helsostillstånd.

Stor sjuklighet bland eleverna rådde under December, Januari och Februari månader, då isynnerhet messling, hvilken åkomma denna tid plägar hemsöka barnen i staden, åstadkom talrika skolförsummelse.

Kommerserådinnan A. Sinebryhoff lät till julen åt skolornas fattigaste elever utdela flere hundra klädes- och skoplagg. — Åt fyra de bäst Gåfvor och premier.

vitsordade från de högre flickskolorna dimitterade eleverna gafs löfte om hemgiftsbelopp å 500 mark ur Demidoffska hemgiftsfonden, och för insättning i sparbank till belöningar åt 38 andra utdimitterade, både gossar och flickor, anslogs ur skolornas andra belöningsfonder ett belopp af 2,600 mark.

Folkskoledirek-  
tionen.

Stadens Folkskoldirektion utgjordes under läsåret af: professorn F. Gustafsson (ordförande), lektorn E. Lagerblad (sekreterare), arkitekten T. Höijer, handlanden A. L. Mellin, doktorn P. Nordmann och professorn K. R. Wahlfors, utsedda af Stadsfullmäktige, samt lärarinnan A. Hallberg, vald af skolornas lärarepersonal. Vid läsårets slut afgående ledamöterna Höijer och Lagerblad återvaldes af Stadsfullmäktige.“

---