

VII. Folkskoledirektionen.

Den af Folkskoledirektionen afgifne berättelsen för läsåret 1896—1897 angående folkskoleväsendet i Helsingfors är med undantag af tabellbilagorna, hvilka meddelas längre fram, af följande lydelse:

Läsårets längd samt skoldagarnas och lärotimmarnas antal.	Höstterminens				Vårterminens				Antal läseveckor, jul-, påsk- och pingstferierna öfverräknade	Antal verkliga läsedagar, alla lördagar borträknade	Antal läsetimmar i veckan
	början		slut		början		slut				
	månad	dag	månad	dag	månad	dag	månad	dag			
„I den egentliga folkskolan	Sept.	1	Dec.	18	Jan.	8	Maj	31	36	202	24—32
I skolan för försummade barn	Sept.	1	Dec.	18	Jan.	8	Maj	31	36	202	24
I fortsättningsskolan . . .	Sept.	1	Dec.	18	Jan.	8	Maj	31	36	202	14—16

Skolornas antal och art samt ändringar deri.

Staden hade under läsåret 5 högre och 59 lägre folkskolor samt 2 förberedande och 4 fortsättningsskolor. Af de högre voro två, en finsk och en svensk, gosskolor och två, likaledes en finsk och en svensk, flickskolor; den femte högre skolan, å Sveaborg, hade till elever både gossar och flickor, och undervisningsspråket var der såväl finskt som svenskt. Af de lägre skolorna voro 33 finska och 25 svenska; i en lägre, på Sveaborg, undervisades på hvardera språket. Två af de lägre skolorna, en finsk och en svensk, voro nya för året. De högre skolorna inom staden voro fördelade i: 48 finska och 42 svenska afdelningar. Af de finska voro 25 flick- och 23 gosskolor, af de svenska 23 flick- och 19 gosskolor. Högre skolan å Sveaborg hade 4 klasser eller årsafdelningar. De svenska afdelningar vid de högre skolorna hade för året ökat med en och de finska med fyra. Af samtliga afdelningar vid de högre skolorna hörde 29 till I (lägsta), 25 till II, 22 till III och 18 till IV klassen. De förberedande skolorna (för försummade barn) och fortsättningsskolorna voro lika många som föregående år; af det förra slaget en finsk och en svensk, hvardera gemensamma för gossar och flickor; och af det senare två finska och två svenska, utaf hvilka två voro goss- och två flickskolor.

De i slutet af läseåret 1895—1896 utsedde nya lärarne och lärarinnorna, magistrarne Anders Leander Biskop och Matti Paksula, studenten Karl Fridolf Wikstedt, seminaristen Ida Karolina Blomqvist, Lina Gustafva Johansson, Anna Koljander, Dagmar Hilda Müller, Edla Josefina Segerström, född Stenbäck, Agda Matilda Ström, Maria Adolfina Södergren och Anni Alvina Vikström öfvertogo den 1 September 1896 sina befattningar. Samtidigt gick från skolornas tjänst lärarinnan vid högre finska flickskolan Elin Sofia Wiiala, född Forstén, som trädte i gifte.

Tjänstledighet under här ifrågavarande läseår åtnjöto: för enskilda angelägenheter lärarinnorna A. Bjugg, född Valkonen (i 221 dagar), I. Blomqvist (60 dagar), A. Genetz (204 dagar), I. Frelander (143 dagar), M. Friberg (108 dagar), M. Molander, född Tavaststjerna (117 dagar), E. Pellinen (131 dagar), A. Markelin (15 dagar), I. Rosenlint (24 dagar), O. Sommers, född Gejtäl (18 dagar) och B. Sarlin (17 dagar), samt lärarene V. Müller (108 dagar), P. Solstrand (127 dagar) och H. Ståhl (23 dagar); och för sjuklighet lärarinnorna E. Genetz (13 dagar), E. Granholm, född Lagerblad (169 dagar), A. Hultin (113 dagar), L. Leinberg (101 dagar), S. Lithonius (30 dagar), E. Mattsson (134 dagar), O. Moberg (13 dagar), F. Rosberg (92 dagar), R. Sagulin (46 dagar), A. E. Stenberg (177 dagar), M. Stenberg (49 dagar), R. Wallén (15 dagar) och läraren G. Sundholm (44 dagar).

Suspenderad för återstoden af läseåret blef den 7 Januari 1897 i följd af oordentligt lefverne läraren vid högre finska gosskolan Nestor Gustaf Kumlander.

Som vikarier tjänstgjorde vid skolorna under året: lärarinnorna Phebe Candolin (155 dagar), Irene Cajander, född Enberg (108 dagar), Rosa Frelander (10 dagar), Elin Frosterus (60 dagar), Adele Gustafsson (158 dagar), Hanna Hellsten (217 dagar), Sigrid Hellsten (251 dagar), Vera Hjelt (251 dagar), Hulda Holopainen (182 dagar), Hilma Kjellin (240 dagar), Hulda Korekman (8 dagar), Hildur Lindeqvist (149 dagar), Elisabet Lindroos (136 dagar), Karin Lyytikäinen (191 dagar), Maria Lönnbäck (9 dagar), Sigrid Mannström (251 dagar), Hanna Noponen (135 dagar), Hanna Paqvalén (57 dagar), Elin Renvald (17 dagar), Naima Stadius (25 dagar), Olivia Sigfrids (213 dagar), Aina Sonné (6 dagar), Karin Stenius (221 dagar), Anna Tavaststjerna (183 dagar), Hanna Thors (195 dagar) och Aina Valkonen (191 dagar) samt lärarene Karl Himberg (90 dagar), Edvard Lehto (251 dagar), Ture Nordin (251 dagar), A. F. Savolainen (45 dagar), Karl Silén (244 dagar) och Alarik Uggla (288 dagar).

Den 16 November 1896 afled ordinarie lärarinnan Elisabet Emilia Homén, anställd vid en lägre finsk skola sedan hösten 1868. Den 2 Juni 1897 valdes af direktionen till lärare vid högre finska gosskolan seminaristen Oskar Rosenqvist, som tidigare i flere år innehaft tjänst vid skolorna, till sånglärare orgelnisten Jakob Edvard Hedman och studenten Fritjof Hertz, till sånglärarinna fröken Elin Sofia Renvald, till lärarinna vid skolorna å Sveaborg seminaristen Karin Stenius, till lärarinna vid lägre svensk skola seminaristen Phebe Wilhelmina Candolin, Vera Augusta Hjelt och Edit Aurelia Sofia Wildsköld samt studenten Aina Katrina Valkonen, och till lärarinna vid högre finsk skola seminaristen Sigrid Naima Mannström, hvarjemte från lägre till högre skola öfverfördes Lydia Sofia Finander, Sofia Albertina Lithenius och Berta Sofia Mahlberg, från Sveaborgs till stadens högre skola flyttades Dagmar Hildur Möller och från förberedande till lägre skola Anna Julia Studd, född Forsström, samt från lägre svensk till lägre finsk skola transporterades Ida Sofia Molander.

Stadfästelsebref å ordinarie tjänst utfördes den 26 Januari 1897 åt lärarena Selim Berndt Bäcklund, Otto Vilhelm Pellinen, A. Gustaf Sigfrids och Adolf Kronström samt åt lärarinnorna Anna Lovisa Bjugg, född Valkonen, Ida Matilda Ekroos, Edla Josefina Segerström, född Stenbäck, Rosa Natalia Sagulin, Alma Amanda Markelin och Margareta Johanna Nordmann, född Söderman.

Elevernas upp-
förande och
hälsotillstånd.

Ejorton elever hafva för snatteri eller oböjligt trots och ytterst vårdslösad skolgång från skolorna uteslutits, och ha deras målsmän uppmanats att söka få barnen intagna i förbättringsanstalt. Kroppsstraff har par gånger försökts, dock vanligen utan önskvärd påföljd.

Hälsotillståndet, i början af höstterminen och under senare delen af vårterminen godt, förändrades uti December och Januari månader, då flere sjukdomsfall bland såväl eleverna som lärare och isynnerhet lärarinnor inträffade. I den mörkaste tidens råa, fuktiga luft alstras nästan alla år sjukdomar, som mycket föröka skolförsummelserna och förlama skolarbetets jemna gång.

Gåfvor och pre-
mier.

Kommerserådinnan A. Sinebryhoff lät till julen, i likhet med hvad hon gjort under hela den tid folkskolor i staden funnits, åt skolornas fattigaste elever utdela flere hundra klädes- och skoplagg. Åt fyra de bäst vitsordade från de högre flickskolorna dimitterade eleverna utlofvades vid betygsutdelningen i slutet af läsåret hemgifter å 500 mark ur Demidoffska hemgiftsfonden, och 45 andra utdemiterade, såväl

gossar som flickor, erhöillo löfte om insättningar i sparbanken, till ett sammanlagdt belopp af 2,500 mark.

Stadens folkskoledirektion utgjordes under läsåret af: professorn F. Gustafsson (ordförande), lektorn E. Lagerblad (sekreterare), arkitekten T. Höijer, handlanden A. L. Mellin, doktorn P. Nordmann och professorn K. R. Wahlfors, utsedda af Stadsfullmäktige, samt lärarinnan A. Hallberg, vald af skolornas lärarpersonal. De vid läseårets slut afgående ledamöterna Gustafsson och Wahlfors blefvo återvalde.“

Folkskoledirek-
tionen.