

VI. Helsovårdsnämnden.

Då såväl den af Helsovårdsnämnden afgifna årsberättelsen för 1896 som ock en af öfverläkaren vid Maria sjukhuset, D:r Sievers utarbetad berättelse för sagda sjukhus under samma tid blifvit särskildt till tryck befordrade, intagas här från desamma bland efterföljande tabellbilagor endast en del statistiska och ekonomiska uppgifter.

VII. Folkskoledirektionen.

Den af Folkskoledirektionen afgifna berättelsen för läsåret 1895—1896 angående folkskoleväsendet i Helsingfors är med undantag af tabellbilagorna, hvilka meddelas längre fram, af följande lydelse:

Läsårets längd samt skoldagarnas och lärotimmarnas antal.	Höstterminens				Vårterminens				Antal läseveckor, jul-, påsk- och pingstiderna oberoändade	Antal verkliga läsedagar, alla lördagar borträknade	Antal läsetimmar i veckan
	början		slut		början		slut				
	månad	dag	månad	dag	månad	dag	månad	dag			
„I den egentliga folkskolan	Sept.	1	Dec.	18	Jan.	8	Maj	30	36	194	24—32
I skolan för försummade barn	Sept.	1	Dec.	18	Jan.	8	Maj	30	36	194	24
I fortsättningsskolan . .									36	194	14—16

Skolornas antal och art samt förändringar deri.

Staden hade under läsåret 1895—96 folkskolor till följande antal: högre 5, lägre 57, förberedande 2 och fortsättningsskolor 4. De högre skolorna, 2 finska (1 för gossar och 1 för flickor) och 2 svenska (1 för gossar och 1 för flickor) samt 1 med finskt och svenskt undervisningspråk (för gossar och flickor gemensam) räknade tillsammans 88 skilda afdelningar, af hvilka 15 tillhörde fjärde eller högsta klassen, 21 tredje, 25 andra och 27 första klassen. Af dessa afdelningar voro 44 finska, 41 svenska och 3 svensk-finska. En afdelning, finsk, var ny för året. Af de lägre skolorna voro 32 finska, 25 svenska och 1 svensk-finsk. Under

året hade tre af de finska tillkommit. Den ena förberedande skolan var svensk, den andra finsk. Två af fortsättningsskolorna, en för gossar och en för flickor, voro svenska, de två andra, en för gossar och en för flickor, finska.

Vid läsårets början trädde i skolornas tjänst följande nya lärare och lärarinnor: magister Frans Gabriel Valdemar Sippel och seminaristen Ivar Magnus Sirelius, seminaristen, fröken Valborg Idestam (vid högre skola), studenten Jenny Elisabeth Hedengren, seminaristerna Aldyt Beda Gisela Hultin, Anna Koljonen, Agnes Viktoria Vivika v. Konow, Lydia Rosanne Leinberg, Kaino Matilda Pantsar, Irene Vilhelmina Charlotta Rosenlindt och Elin Matilda Vikman (vid lägre skolor) samt fru Anna Julia Studd, född Forsström (vid förberedande skola).

Förändringar
inom lärareper-
sonalen

Från skolorna afgingo till annan värksamhet ordinarie lärarinnan Johanna Charlotta Strömberg, f. Erling, ordinarie läraren Tuure Gottlieb Saarnio och biträdande läraren Tuomas Raussi samt genom döden ordinarie lärarinnan Alexandra Tscherkoff och biträdande lärarinnan Saima Linea Schöneman.

Tjenstledighet åtnjöto: för enskilda angelägenheter lärarinnan Maria Elisabet Friberg (under hela året), lärarinnan Anna Molander (under höstterminen), lärarene Henrik Lennart Appelberg och Abraham Kohonen (under höstterminen); för sjuklighet lärarene Valdemar Möller (under större delen af året) och Vilho Reiman (under vårterminen), fröken Fanny Rosberg (under större delen af året) och Anna Maria Cantell (under höstterminen). Läraren Karl Frejborg blef den 1 oktober 1895 för dåligt uppförande på ett års tid suspenderad från sin tjänst.

Vikarier vid skolorna voro: seminaristerna Phebe Vilhelmina Candolin (7 månader), Hanna Hoffrén (5 månader), Erika Vilhelmina Lindroos (3 månader), Karin Stenius (5 månader) och Adèle Gustafsson (par månader), Maria Adolfin Södergren och Anni Alvina Vikstén (under hela läsåret), fröknarna Hilma Kjellin (3 månader), Fanny Ossia Schöneman (7 månader) och Ida Elisabet Vatanen (hela året), fru Hanna Naponen (3 månader), magistrarna Anders Leander Biskop (7 månader) och fröken Elin Frosterus (4 månader) samt studenten Edvard Lehto (par månader).

Vid läsårets slut antogos till biträdande lärare och lärarinnor: magistrarna Anders Leander Biskop och Matti Paksula, studenten Karl Fridolf Vikstedt, Ida Karolina Blomqvist, Edla Josefina Segerström, Anni Alvina Viksten och Dagmar Hildur Müller, hvarjemte från lägre till högre skola transporterades lärarinnorna Aina Johansson och Anna Koljonen.

Elevernas uppförande och hälsotillstånd.

Åtskilliga elever (15) ha för dåligt uppförande måst från skolorna uteslutas, och hafva deras föräldrar och målsmän uppmanats att söka få dem intagna i förbättringsanstalt.

Kroppsstraff har icke användts.

Hälsotillståndet har varit godt.

Gåfvor och premier.

Fru Kommerserådinnan A. Sinebrychoff skänkte åter till julen åt fattiga folkskoleelever flere hundra klädes- och skoplagg. Vid läsårets slut utlofvades åt fyra från de högre flickskolorna dimitterade elever hemgiftsbelopp å 500 mark från Karamsinska hemgiftsfonden samt åt 29 andra utdimitterade, såväl gossar som flickor, insättningar i sparbank till ett sammanlagdt belopp af 1,930 mark.

Folkskotedirektionen.

Direktionen har utgjorts af: professorn F. Gustafsson, ordförande, lektorn E. Lagerblad, sekreterare, arkitekten T. Höijer, handlanden A. L. Mellin, professorn K. R. Vahlfors och slaktaremästaren C. F. Vikström, valda af Stadsfullmäktige, samt lärarinnan fröken Alma Hallberg, vald af skolornas lärarepersonal. I april afled ledamoten Vikström, som vid läsårets slut skulle jämte handlanden Mellin varit i tur att ur direktionen afgå. Herr Mellin återvaldes, och efter Vikström invaldes doktor P. Nordmann“.