

vit uttagen, hafva de öfriga, efter dem ågången stemming, rätt för sig gjort, så att stemmingstalan fullföljts endast mot *en* tillförordnad förmyndare“.

## VI. Helsovårdsnämnden.

Den af Helsovårdsnämnden afgifna årsberättelsen för år 1894 är särskildt till tryck befordrad, hvarför derur här intagits endast de statistiska uppgifter, som ingå i efterföljande tabellbilagor.

## VII. Folkskoledirektionen.

Den af Folkskoledirektionen afgifna berättelsen för läsåret 1893 -- 1894 angående folkskoleväsendet i Helsingfors är med undantag af tabellbilagorna, hvilka meddelas längre fram, af följande lydelse:

Läsårets längd  
m. m.

„1. *Läsårets längd samt skoldagarnas och lärotimmarnas antal.*

	Höstterminens				Vårterminens				Antal läseveckor, jul- påk- och pingstferierna oberäknade.	Antal verkliga läs- dagar, alla lördagar borträknade	Antal läsetimmar i veckan
	början		slut		början		slut				
	månad	dag	månad	dag	månad	dag	månad	dag			
I den egentliga folk- skolan . . . . .	Sept.	1	Dec.	9	Jan.	9	Maj	31	34	194	24 à 32
I skolan för försummade barn . . . . .	Sept.	1	Dec.	9	Jan.	9	Maj	31	34	194	24
I fortättningskolan .	Okt.	2	Dec.	9	Jan.	15	Maj	31	29	163	14 à 16

Folkskolornas  
antal.

2. *Folkskolornas antal, art och förändringar.* Helsingfors stad underhöll detta läsår 5 högre, 52 lägre, 2 förberedande och 3 fortsättnings-folkskolor. Fyra af de högre skolorna voro indelade i 77 klasser: 13 (7 svenska och 6 finska) å högsta eller fjärde årsafdelningen, 17 (9 svenska och 8 finska) å tredje, 21 (11 svenska och 10 finska) å andra och 26 (15 finska och 11 svenska) å första årsafdelningen. Å 38 klasser undervisades gossar och å 39 klasser flickor. Af de lägre skolorna voro 27 finska

och 24 svenska samt 1 svensk-finsk. De s. k. förberedande skolorna, en finsk och en svensk, voro skolor för försummade barn, och i dem blefvo, likasom i de lägre folkskolorna, gossar och flickor tillsammans undervisade. I en af de högre folkskolorna, den å Sveaborg, undervisades på alla årsafdelningar gossar och flickor tillsammans; två af denna skolas afdelningar hade finska och svenska elever, två endast svenska. De tre fortsättningsskolorna utgjordes af två (en svensk och en finsk) för flickor och en, svensk, för gossar. — Under året inrättades ingen ny skola.

3. *Förändringar inom lärarpersonalen.* Vid läsårets början trädde i skolornas tjänst förut antagna lärarinnorna Olga Maria Moberg och Anna Lovisa Sarlin, den förra såsom lärarinna för en lägre skola och den senare såsom sånglärarinna för de högre flickskolorna. Från högre svenska gosskolan afgick läraren filosofie licentiaten Karl Johan Hagfors, från högre finska gosskolan lärarene magister Hjalmar Johannes Mikander och filosofie kandidaten Axel David Johansson samt från en lägre svensk folkskola lärarinnan Augusta Magdalena Mikander, född Lindman, hvilka alla fem varit tjänstlediga under föregående läsår.

Förändringar  
inom lärare-  
personalen.

Tjänstledighet under 1893—94 åtnjöto: för enskilda angelägenheter lärarinnan Anna Molander (hela året), läraren Ture Gottlieb Saarnio (för vårterminen), läraren Johan Petter Solstrand (under fyra månader) och läraren Viktor August Dahlström (i 1½ månad) samt för sjuklighet lärarinnan Johanna Charlotta Strömberg, född Erling, (7 månader) och lärarinnan Elin Johanna Charlotta Granholm, född Lagerblad (för största delen af vårterminen).

Såsom vikarier tjänstgjorde vid skolorna under året: studeranden Gustaf Viktor Puuska (7 månader), seminaristen Karl Magnus Hildebrand (5 månader), studenterna Jakob Oskar Korpela och Karl Sederholm (hvardera 3 månader) samt studenten och seminaristen Fredrik Johannes Dannholm, magistern Valter Sjöblom och magistern Elias Stenberg (enhvar 1 månad); seminaristerna Phebe Vilhelmina Candolin och Anni Alvina Vikstén (hvardera hela läsåret), seminaristen Valborg Idestam (största delen af läsåret), seminaristen Irene Charlotta Rosenlindt (6 månader), seminaristerna Anna Julia Studd, född Forsström, och Elin Matilda Vikman (hvardera 4 månader) samt seminaristerna Ida Karolina Blomqvist och Karin Stenius (hvardera 3½ månader).

Till nya lärare och lärarinnor antogos den 15 november: vid högre folkskolan seminaristerna magistern Henrik Ståhl, Henrik Lennart Appel-

berg, Otto Kotilainen, Karl Evert Lind, Edvard Vilhelm Malmberg, Lambert Voldemar Müller, Albin Noponen, Simeon Peltola, Tuomas Raussi och Henrik Alfred Sundkvist, vid lägre skola seminaristerna Aina Gustafva Johansson, Maria Alexandra Leimu, född Ylander, och Maria Katrina Tavaststjerna samt Jenny Maria Jaatinen och Fanny Rosqvist, hvilka hvardera genomgått fortbildningsläroverk, och samtidigt transporterades från lägre till högre skola seminaristerna Hertha Helmi Corander, Ingeborg Hellén och Agata Antoinette Ingman. Sina nya befattningar öfvertogo alla öfriga den 9 januari 1894, utom Tuomas Raussi och Fanny Rosqvist, hvilka sökte och erhöillo tillstånd att först med början af innevarande läsår tillträda sina tjänster.

Från biträdande till ordinarie lärare och lärarinnor utnämndes under läsåret: Matias Alexander Slotte, Ina Maria Blondina Brotherus, Jenny Augusta Fredenberg, Maria Seofilia Joutsen, Selma Johanna Vilhelmina Kohonen, född Faasch, Helmi Katarina Petterson, Elin Alma Johanna Sederholm och Fanny Helena Tavaststjerna.

Elevernas uppförande och hälsotillstånd.

4. *Elevernas uppförande och hälsotillstånd.* Mot slutet af höstterminen inträffade en mängd sjukdomsfall såväl bland eleverna som inom lärarpersonalen, hvarför skolorna nio dagar tidigare än vanligt måste slutas. — Åtta elever, sju gossar och en flicka, måste under året för vanart skiljas från skolorna, och deras anhöriga uppmanades att öfverlämna barnen antingen till den af Helsingfors kommun i Lojo inrättade, under tillsyn af stadens fattiggård stående skolan eller till Koivula af staten underhållna uppfostringsanstalt i Tusby socken eller ock till den i Mörskom socken befintliga, för vanvårdade barn anordnade skola, som står under guvernörens i länet uppsikt.

Gåfvor och premier.

5. *Gåfvor och premier.* Enkekommerserådinnan Anna Sinebrychoff lät, såsom hon under en lång följd af år gjort, till julen åt många af folkskolornas fattiga elever utdela kläder och skoplagg. — Till årsexamen utlofvades åt fyra från de högre folkskolorna för flickor utdimitterade elever hemgiftsbelopp å 500 mark från Karamsinska hemgiftsfonden, och från skolornas öfriga belöningsfonder anslogos 2,500 mark att i mindre poster för flere från såväl goss- som flickskolorna efter fullständig kurs afgångna elever insättas uti sparbank i staden.

Folkskoldirektionen.

6. *Folkskoldirektionen.* Ledamöter i folkskoldirektionen under året voro: professorn F. Gustafsson (ordförande), arkitekten T. Höijer, magistern Lagerblad (sekreterare), handlanden A. L. Mellin, professorn K. R. Vahlfors, slaktaremästaren C. F. Vikström och folkskollärarinnan A.

Hallberg. Herrar Gustafsson och Vahlfors, som vid läsarets slut voro i tur att från direktionen afgå, återvaldes. Direktionen hade under året åtta sammanträden.

Under landtdagstiden detta år, då undertecknad inspektor såsom en af Helsingfors stads representanter deltog i landtdagens arbete, hade folkskolinspektorn vid Öfverstyrelsen för skolväsendet i Finland, magistern Alexander Haapanen åtagit sig att biträda vid inspektionen öfver stadens folkskolor“.

T. f. folkskoleinspektor.

### VIII. Brandkommissionen.

Brandkommissionens till Stadsfullmäktige afgifna berättelse öfver brandverkets i Helsingfors tillstånd och förvaltning under år 1894 är med uteslutning af tabellerna, hvilka i hufvudsak återgifvas bland bilagorna, af följande lydelse:

„Brandkåren har under året allarmerats 100 gånger, nemligen 67 gånger med anledning af verkliga eldsvådor eller tillbud till dylika, 15 gånger för soteld, 5 gånger för brandrök, 9 gånger till följd af fel i brandtelegrafan, 1 gång af missförstånd och 3 gånger af okynne, hvarutom i 20 fall mindre afdelningar af brandkåren utsändts för dämpande af soteldar.

Antalet allarmeringar och verkliga eldsvådor.

Af nämnda 67 eldsvådor eller tillbud till dylika hafva 44 förekommit inom stadens brandområde och 23 utom detsamma, 49 uppstått i trä- och 17 i stenhus samt en i plankupplag, 6 timat i Januari, 8 i Februari, 6 i Mars, 4 i April, 6 i Maj, 3 i Juli, 6 i Augusti, 4 i September, 7 i Oktober, 5 i November och 12 i December; 7 inträffat på sön- eller helgdagar, 12 på Måndagar, 7 på Tisdagar, 10 på Onsdagar, 13 på Thursdagar, 8 på Fredagar och 10 på Lördagar, samt 45 inträffat nattetid, räknadt från kl. 6 e. m. till 6 f. m. och 22 på dagen.

Eldens löskomst har i 39 fall tillkännagifvits med brandklocka, i 16 med telefon och i 6 fall genom muntliga bud; i 6 fall har elden varsnats af utkiksposten på brandtornet.

Orsaken till eldens löskomst har i 16 fall varit ovarsamt umgående med eld, i 5 ur kakelugn fallen eld, i 4 explosion af lampa, i 2 bristfällig eldstad, i 1 golfvase inmurad i rökledning, i 1 gnistor från ångbåt,

Orsakerna till eldens löskomst.