

från pastorsembetet å Sveaborg ankomna enahanda förteckning för förra hälften af år 1889 upptaga 62 sådana personer; och hafva af sterbhusen efter dem 25 af Nämnden ansetts ega den förmögenhet att redovisning öfver de omyndigas tillgångar borde afgifvas;

Förmyndareförordnanden.

4:o att Nämnden utverkat eller blifvit hörd öfver tillförordnande af förmyndare i 26 och kuratorer i 11 fall samt öfver 3 myndiga personers ställande under förmyndareinseende och 3 under dylikt inseende ställdes befriande derifrån äfvensom inför Rådstufvurätten blifvit hörd eller afgifvit yttrande i 12 särskilda frågor beträffande försäljning af och 22 frågor rörande in-teckning i omyndiges fastighet;

Förmyndares redovisningsskyldighet.

5:o att af tillförordnade förmyndare 36 och af naturliga förmyndare 34 icke, ehuru genom kungörelse i stadens tidningar derom erinrade, inom den 1 maj upptett bevis öfver fullgjord redovisningsskyldighet för år 1888, hvarföre skriftlig påminnelse härom ågått de försumlige. Derefter hafva de flesta fullgjort berörda skyldighet eller af Nämnden utverkat sig anstånd dermed samt endast 4 tillförordnade och 3 naturliga förmyndare lemnat påminnelsen helt och hållet obeaktad. Då till följd deraf stemming om de försumliges lagliga förpligtande att omförmälda åliggande fullgöra blifvit uttagen, hafva de samtliga efter dem ågången stemming rätt för sig gjort, hvarför stemnings-talan ej behöft emot någon fullföljas.“

## VI. Helsovårdsnämnden.

Den af Helsovårdsnämnden afgifna årsberättelsen för 1889 är särskildt till tryck befordrad, hvarför derur här endast intagits de statistiska uppgifter som ingå i efterföljande tabeller.

## VII. Folkskoledirektionen.

Den af folkskoleinspektorn afgifna årsberättelsen för läsåret 1888—1889, angående folkskoleväsendet i Helsingfors stad är, med undantag af tabellbilagorna, hvilka meddelas längre fram, af följande lydelse:

„Helsingfors kommun underhöll läsåret 1888—1889 5 *högre folkskolor*: Folkskolornas antal och art samt förändringar deri. 2 för gossar (1 svensk och 1 finsk), 2 för flickor (1 svensk och 1 finsk) och 1 för gossar och flickor gemensam (svensk och finsk); 37 *lägre folkskolor*: 19 svenska, 17 finska och 1, hvori undervisades både på finska och på svenska, samt 3 *förberedande folkskolor* (skolor för försummade barn): 2 svenska (1 för gossar och 1 för flickor) och 1 finsk (gemensam för gossar och flickor).

Den för gossar och flickor gemensamma högre folkskolan, hvori undervisades såväl på finska som på svenska, fanns å Sveaborg och bestod af blott tre årsafdelningar; andra årsafdelningen saknades. De fyra öfriga högre skolorna (alla inom den egentliga staden) hade enhvar fullständigt antal årsafdelningar, nemligen fyra, och således tillsammans sexton. Med dem voro förēnade fyratiofem parallelafdelningar, af hvilka 17 hörde till första, 15 till andra, 8 till tredje och 5 till fjerde eller högsta årsafdelningen. Af parallelafdelningarna voro 25 svenska och 20 finska; 8 voro nya för läsåret. — De lägre folkskolornas antal ökades icke under året. Af dem funnos 24 inom sjelfva staden, 8 å villan Surutoin, 4 å villan Fjellidal och 1 (med finskt och svenskt undervisningsspråk) å Sveaborg.

Ordinarie lärarinna vid en lägre folkskola Lydia Vilhelmina Nordling, Förändringar inom lärarepersonalen. född Palmroth, afgick i början af läsåret från sin befattning, och ordinarie läraren vid högre svenska gosskolan Johan Engström afled den 3 november 1888; och utnämndes till ordinarie lärarinna efter fru Nordling extra ordinarie lärarinnan Lydia Sofia Finander samt till ordinarie lärare efter Engström biträdande läraren Frans Fridolf Strömberg. I början af vårterminen entledigades, på gjord anhållan, biträdande läraren vid högre finska gosskolan Hans Brynolf Hollmén från sin tienst. — Till biträdande lärare antogos under året: vid högre finska gosskolan studenterna Viktor August Dahlström, Albin Järvinen och Alvar Renqvist samt vid högre svenska gosskolan studenten Matias Alexander Slotte hvilka alla förut undervisat i folkskola. Såsom biträdande lärarinnor anställdes: vid högre finska flickskolan Aina Andersson, Olga Adèle Johansson, Selma Kohonen, född Faasch, och Helmi Katarina Petterson, af hvilka fru Kohonen genomgått seminarium och de öfriga besökt fruntimmersskola, samt vid högre svenska flickskolan Fanny Hohenthal, Anna Molander och Elin Alma Johanna Sederholm, alla tre seminarister. Hohenthal och Molander öfvergingo från lärarinnebefattningar vid stadens lägre folkskolor. — Till extra ordinarie lärarinnor vid lägre svenska folkskolor antogos Johanna Maria Minnona Forss, född Rancken, Jenny Augusta Fredenberg och Fanny Helena Tavaststjerna, af hvilka den förstnämnda genomgått seminarium och de två

andra besökt fruntimmersskola och derefter utöfvat flerårig lärarinneverksamhet. — Såsom biträdande sånglärarinna blef Ina Maria Blondina Brotherus anställd.

Tjänstlediga under året voro: för sjuklighet ordinarie läraren Oskar Fredrik Dannholm i 4 månader (vikarie seminaristen Matias Forss), ordinarie läraren Johan Engström i två månader (vikarie studenten Matias Alexander Slotte, biträdande läraren Gustaf Adolf Sundholm i 7 månader (vikarier folkskollärarene Abraham Reiman och Mårten Thors,) biträdande läraren Viktor August Dahlström i  $\frac{2}{3}$  månad (vikarie folkskolläraren Vilhelm Aleksius Lahti), ordinarie lärarinnan Elin Sofia Veckman i 5 månader (vikarie seminaristen Berta Amalia Hermanson i  $\frac{3}{3}$  månader och folkskollärarinna Ida Fredrika Rosqvist i  $\frac{1}{3}$  månad), ordinarie lärarinnan Elisabet Emilia Homén i 5 månader (vikarie seminaristen Ida Sofia Salo, född Kekäläinen), biträdande lärarinnan Johanna Charlotta Strömberg, född Erling, i  $\frac{2}{2}$  månader, (vikarie seminaristen Rosa Natalia Sagulin), biträdande lärarinnan Maria Elisabet Stenberg i  $\frac{2}{2}$  månad (vikarie Erika Vilhelmina Lindroos, som genomgått fruntimmersskola); och för enskilda angelägenheter ordinarie läraren Oskar Fredrik Dannholm i  $\frac{5}{6}$  månad (vikarie seminaristen Karl Kettunen), biträdande läraren Hjalmar Johannes Mikander i  $\frac{6}{4}$  månader (vikarier studenterna Albin Järvinen i  $\frac{1}{4}$  månad och Reinhold Roine i 5 månader), biträdande läraren Hans Brynolf Hollmén i  $\frac{2}{2}$  månader (vikarie studenten Emil Henriksson, biträdande läraren Karl Johan Hagfors i  $\frac{1}{2}$  månad (vikarier folkskollärarene Adolf Nordman och Frans Fridolf Strömberg, ordinarie lärarinnan Agata Antoinette Ingman hela läsåret (vikarie seminaristen Eva Kristiana Ingman), utnämnda extra ordinarie lärarinnan Johanna Maria Minnona Forss hela vårterminen (vikarie Fanny Irene Malm, som utgått från fruntimmersskola) och extra ordinarie lärarinnan Anna Stenberg, född Brofeldt, i  $\frac{1}{2}$  månad (vikarie Laura Charlotta Brofeldt, som utgått från fruntimmersskola). — I början af läsåret, innan de ledigblifna och de nya tjänsterna hunnit besättas, och derefter vid sjukdomsfall af kortare varaktighet bland lärarepersonalen tjänstgjorde såsom vikarier följande personer: Rosa Natalia Sagulin i 7 månader, Viola Andersson i 4 månader, Emilia Charlotta Gumberg i 4 månader och Berta Amalia Hermanson i 3 månader.

Från medlet af vårterminen blef, på anhållan af pastorn för härvarande grekisk-ryska församling, åt fem till sagda församling hörande barn, hvilka besökte stadens folkskolor, undervisning i deras troslära meddelad af prestekandidaten V. Iljtonoff.

Skolhållningen.

Såsom af närslutna bilaga synes, hafva under läsåret nio elever, 5 gos-

sar och 4 flickor, blifvit från skolorna förvisade. En gosse skildes för alltid: de öfriga få, om de uppte intyg öfver förbättradt uppförande, återvända till skolorna efter faststald kortare tid. Straffet ådömdes dem för vanart och trots.

Kroppsstraff har någon gång användts för gröfre förseelse.

Helsotillståndet bland eleverna har varit godt.

Helsotillståndet.

Den största golfyta i skollokalerna var 40 kvadratfot för elev, den minsta 11 kvadratfot. Största luftrymd på elev var 630 kubikfot, minsta 123 kubikfot.

För erhållande af bättre skollokaler i Sörnästrakten låter staden för närvarande å villan Berghälls område uppföra en folkskolebyggnad, innehållande åtta skolsalar.

Fru kommerserådsinnan A. Sinebrychoff lät, såsom hon under många år tillförene gjort, jultiden åt de mest behöfvande af folkskolornas elever utdela öfver tvåhundra stycken eller par klädes- och skoplagg. — Till insättning i Kapital- och Lifränteförsäkringsanstalten härstädes för 97 af folkskolornas bästa elever anslog Helsingfors Utskänkningsaktiebolag af sin behållning från sistlidet år 2,910 mark, och för att bereda sjukliga och medellösa folkskolelever tillfälle att under sommarferierna vistas på landet gaf samma bolag 2,500 mark.

Gåfvor under året.

Från och med den 17 till och med den 31 maj innevarande år anställdes årsexamen i skolorna, hvilka alla sistberörda dag med betygutdelning afslutade sin verksamhet. Vid samma tillfälle utlofvades åt elever, som erhållit afgangsbetyg från de högre folkskolorna, följande belöningar: ur Karamsinska hemgiftsfonden gåfvor å 500 mark åt Emilia Eliasson, Aina Maria Lindstedt, Edla Antoinette Thorsdotter och Hedvig Helena Tuominen, och ur skolornas premiefonder insättningar i stadens sparbank å 150 mark för Agnes Florentina Lange och Annetta Charlotta Veckström, å 100 mark för Otto Vilhelm Blomberg, Karl Oskar Lindh, Johan Hjalmar Rusthåll och Johan Emil Sundell, å 75 mark åt Erik Andersson och Herman Ferdinand Lindgren, å 50 mark åt Frans Edvard Saari, Alfred Vilhelm Sandelin och Anders Nikolai Strömsten, å 40 mark åt Georg Villiam Alexander Bergström och Karl Filemon Ek, å 35 mark åt Frans Simeon Flink, Viktor Vilhelm Grahn, Karl Artur Grönkvist och Karl Emil Lindroos samt å 30 mark åt Karl Johansson, Gustaf Valdemar Kortelainen, Ernst Hjalmar Löfgren, Alexander Stap, Karl Einar Sundström och Henrik Josef Thomasson.

Årsexamen.

Sedan Stadsfullmäktige i Folkskoldirektionen återvalt magister E. Lagerblad och såsom ny ledamot i stället för arkitekten G. Nyström, hvilken önskat ur direktionen afgå, invalt arkitekten T. Höijer, utgjordes bemälda direk-

Folkskoledirektionen.

tion af herrar Höijer och Lagerblad jente medicine doktorn K. E. Holm, öfverläraren E. J. Mellberg, handlanden E. Rudolph, slagtaremästaren C. F. Vikström, ordföranden i stadens fattigvårdsdirektion härads höfdingen B. Sirén och undertecknad, skolornas inspektor. — Under hösten utsåg lärarepersonalen till sin ledamot i direktionen läraren O. Dannholm.

Öfverläraren Mellberg har varit ordförande och magister Lagerblad sekreterare i direktionen, hvilken under läsåret haft 18 sammanträden.

Folkskolornas  
donerade fonder.

Folkskolornas under direktionens förvaltning stående donerade fonder utvisade vid senaste kalenderårs utgång följande behållning:

Karamsinska hemgiftsfonden . . . . .	<i>Små</i>	46,905: 80
J. H. Lindroos' beklädnadsfond . . . . .	”	18,509: 65
J. E. Ollonqvists d:o . . . . .	”	11,022: 85
Mindre handelsborgaresocietetens d:o . . . . .	”	4,166: 54
Helsingfors Sparbanks stipendiifond . . . . .	”	5,256: 85
Helsingfors Utskänkningsaktiebolags d:o . . . . .	”	13,217: 07
	<i>Summa Små</i>	99,078: 76

Fortsättnings-  
skolorna.

Uti den af lärarinnor vid stadens folkskolor läsåret 1882—83 inrättade och sedan dess upprätthållna fortsättningsskolan för flickor, hvilka från härvarande högre folkskolor dimitterats, meddelades detta läsår undervisning åt 30 elever å den svenska och 18 elever å den finska afdelningen. Under läsåret afgingo från den svenska afdelningen 4 elever: 3 för inträde i tjänst och 1 för sjuklighet, och från den finska afdelningen 3 elever: 1 för inträde i tjänst, 1 för sjukdomsfall i hemmet och 1 utan anmälan. Till de återstående 41 eleverna utdelades den 1 juni intyg öfver uppförande, uppmärksamhet, ordning och framsteg, och kunde samtliga elevers uppförande bedömas med det högsta vitsordet. — Uti fortsättningsskolan undervisades i bibelläsning (2 veckotimmar), modersmålet (5 å 6 timmar), räkning (2 tr), bokföring (2 tr), naturlära (2 tr), handarbeten (5 tr) och sång (1 timme). — Syftet med undervisningen i denna fortsättningsskola har varit att bibringa de från folkskolorna utgångna, vanligtvis mycket unga eleverna större klarhet och mognad i det vetande, de i folkskolan inhemtat.“